



Βιογραφικό Σημείωμα, Γεωργίου Δεδούση του Βασιλείου

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1966 και μεγάλωσα στην Καλλιθέα. Αποφοίτησα από την Πρότυπο Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης το 1984. Εισήχθη στο Τμήμα Βιολογίας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, απ' όπου και αποφοίτησα το 1988. Έλαβα υποτροφία για 1 χρόνο με το πρόγραμμα ERASMUS για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Compiègne στην Γαλλία, όπου αποφοίτησα με τον τίτλο: D.E.A (Diplome d' etudes approfondies). Στη συνέχεια πραγματοποίησα την διδακτορική μου διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Εργαστήριο Ανοσολογίας του Νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας". Υποστήριξα την διδακτορική μου διατριβή το 1995 και με το πέρας της στρατιωτικής μου θητείας συμμετείχα ως επιστημονικός συνεργάτης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στην Μονάδα Προγεννητικού Ελέγχου στο Κέντρο Μεσογειακής Αναμίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Το 1998 συμμετείχα ως βοηθός (ΠΔ. 407/80) στις εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το 2000 ορκίστηκα Λέκτορας στο Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το 2004 έλαβα την υποτροφία **Fulbright** για την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου, διάρκειας 3 μηνών, στο Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου του Νοσοκομείου Brigham and Women's hospital, στο Πανεπιστήμιο του Harvard στην Βοστώνη. Από το 2013 υπηρετώ στο τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής ως **Καθηγητής Α' βαθμίδας**. Από το 2011 έχω αναλάβει **Ιδρυματικός Υπεύθυνος** για το πρόγραμμα κινητικότητας **Erasmus**. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου τριπλασιάστηκε το ποσό της επιχορήγησης από το ΙΚΥ (από 39.000 σε 114.000 Ευρώ) και πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών (από 10 σε 73). Από το 2013 είμαι εκλεγμένο **μέλος του Συμβουλίου** του Παν/μίου και μέλος της κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Από το 2013 είμαι μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Την τελευταία δεκαετία είμαι προσκεκλημένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Nancy στην Γαλλία. Έχω δημοσιεύσει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με υψηλή επιστημονική απήχηση όπως στο Nature, Nature Communications, Science, New England Journal of Medicine και στο Nature Genetics, ενώ το έργο μου έχει αναγνωριστεί από άλλους με περισσότερες από 9000 ετεροαναφορές με

δείκτη $h=45$. Έχω επιβλέψει πολλές πτυχιακές μελέτες και μεταπτυχιακές διατριβές, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερα διδακτορικά υπό την επίβλεψη μου, ενώ άλλα πέντε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2016. Οι διδάκτορες συνεχίζουν την ερευνητική τους σταδιοδρομία σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για την πραγματοποίηση του ερευνητικού μου έργου έχω λάβει χρηματοδότηση από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα καθώς και από διεθνείς οργανισμούς και Πανεπιστήμια όπως η Wellcome Trust και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πρόσφατα μου εγκρίθηκε ως συντονιστής ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “**Marie Curie Rise**” στο οποίο συμμετέχουν Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρείες από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Το ύψος της χρηματοδότησης και η διάρθρωση του προγράμματος με τις μετακινήσεις νέων και έμπειρων ερευνητών από συνέταιρο σε συνέταιρο θα βοηθήσει πολύ στην διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου μας. Είμαι μέλος σε Παγκόσμιες Ερευνητικές συμπράξεις, στην συντακτική ομάδα επιστημονικών περιοδικών, ενώ έχω διατελέσει αξιολογητής Εθνικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Από το 2013 είμαι μέλος της Εθνικής επιτροπής έρευνας στον τομέα της Αγροδιατροφής με σκοπό την χάραξη στρατηγικής για την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στον κρίσιμο αυτό τομέα της Ελληνικής Οικονομίας.